

Peace Mission - A Bell for Jerusalem

De visie:

Op 1 september 2025 (op de datum: 86 jaar na het begin en 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog) begint een vredesprocessie richting Jeruzalem te trekken:

Vanuit Duitsland wordt met Europese steun een vredesbel met paardenkracht naar het Heilige Land vervoerd.

Deze bel is op 6 juni 2020 (in Brandenburg) in Brück gegoten met militair schroot (granaat en patroonhulzen). Het woord "vrede" is in vele talen op de bel gegraveerd en het vers uit de Bijbel: "Doe er alles aan om in vrede te leven met alle mensen."

Het verhaal:

Het begon allemaal in 2009 toen een groep historisch geïnteresseerde paardenliefhebbers uit Brück in "Fläming" nadacht over deze nederzetting en onder leiding van de familie Haseloff en de vereniging "Titans of the Racecourse" (Titanen van de renbaan) verhuisden, met historisch rijtuigen, getrokken door trekpaarden, gedurende enkele weken en 1.200 kilometer van Brugge in België naar Brück. De route liep langs de "Hellweg", een oude handelsroute die eindigt in Brück.

Zo gebeurde het ook in 2018 opnieuw toen een trektocht "Titans on Tour" begon vanuit Brück, die dit keer een "vredesbel" van Brück naar de oude Russische hoofdstad Veliky Novgorod moest brengen: 100 jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog brachten mensen en paarden een "vredesbel" naar de stad, die in 1943 door Duitsers werd verwoest.

Tijdens de 3 maanden durende reis daarheen, langs de route door Berlijn, Polen, het voormalige Königsberggebied, door Letland, Estland en Litouwen en tenslotte door Rusland, waren er altijd warme, persoonlijke ontmoetingen met de bewoners van de gebieden waar men doortrok. De missie was populaire diplomatie: vrede en internationaal begrip zonder politiek - van persoon tot persoon.

Vaak was de interesse in de paarden, het overhandigen van een bel en een stuk brood die men samen aten de basis van communicatie.

Deze positieve ervaringen leidden tot de vraag: wat zijn de volgende stappen?

De achtergrond:

Zo ontstond het idee om in 2025 nog een vredesbel met paarden naar Jeruzalem te brengen, de stad wiens naam vrede betekent. De vereniging "Friedensglocken e.V." is hiervoor op 9 november 2019 opgericht.

"Wij zijn Europa - paarden brengen vrede" is de oproep dat een gemeenschappelijk Europa, ondanks alle tegenslagen van deze tijd, zal blijven bestaan en een vreedzame toekomst zal hebben. Een toekomst waarin elk individu en elk land waar we doorheen gaan kan, mag en moet helpen bouwen, vooral omdat het zijn eigen toekomst is.

Met de tour willen we internationale boodschappen en menselijke signalen plaatsen die de mogelijkheid creëren om met elkaar in contact te komen: tegen onwetendheid, afwijzing en onbegrip - voor een waardevol, vrij en verzoend Europa, „Doe er alles aan om in vrede te leven met allen mannen”. We willen gebruik maken van de gelegenheid die het publiek ons biedt om het idee van vrede te versterken.

Europa is een gemeenschap van waarden die zijn gebaseerd op fundamentele rechten en mensenrechten. Dit houdt ook in dat we samen nadenken over de Europese geschiedenis en de lessen die eruit getrokken worden. De Europese Unie heeft een historische verantwoordelijkheid om de vrede in Europa te bewaren en om democratie en mensenrechten af te dwingen.

We willen met veel mensen op weg door Europa praten, het dagelijkse leven ervaren en nieuwe vriendschappen sluiten.

Internationale deelname door ruiters en rijtuigen, als een soort escorte door hun land, is van harte welkom!.

Het hele project: Vredesroute Jeruzalem 2025 heeft activisten en supporters nodig: paarden, koetsiers, helpers, leveranciers, planners, dierenartsen, vertalers, hoefsmeden, financiers, (materiële) donateurs ...

Op onze route door de landen van Duitsland naar Israël - Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Syrië en Jordanië - hebben we goed advies nodig, veel geld en aanhoudende gebeden zodat de route van de Vredesklok kan worden gerealiseerd.

De planning:

Gezien de politieke omstandigheden is concrete planning een uitdaging (vanaf oktober 2020).

De Bell Carriage wordt permanent vergezeld door ten minste twee andere rijtuigen - deze drie moeten Jeruzalem bereiken (acht trekdieren, ongeveer 12 personen). Meer rijtuigen zullen de route in etappes versterken.

Verder zijn er bevoorradings- en bagagewagens voor mens en dier, spoor- en bewakingsvoertuigen, paardentrailers met reservewagens, ambulanceauto's....

De processie begint in de herfst van 2025 in Duitsland en arriveert in Jeruzalem met Pasen 2026.

Voor een afstand van ca. 4000 kilometer met etappes van elk 25 km, onderzoeken en voorbereidende besprekingen beginnen in 2021. Trekplanners en paardenexperts inspecteren de route en nemen contact op met de lokale autoriteiten en potentiële gastheren, verduidelijken de nationale vereisten voor mensen en dieren om te vervoeren en presenteren de resultaten aan de routebeheerder en belanghebbenden.

De rekrutering van supporters en multipliers op nationaal en internationaal niveau begint nu. Potentiële donoren van geldelijke en materiële donaties moeten worden aangesproken. Communicatie- en mediawerk moet permanent worden uitgevoerd, ook voor de periode tot 2025-2026. Rijtuigen en chauffeur / rijder worden voorbereid, opgeleid en geïnstrueerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van reizen van drie weken in 2021 (29-06 augustus), 2022, 2023 en 2024.

Op basis van de ervaringen met de reis naar Rusland, schatten we een financiële behoefte van ongeveer 1,3 miljoen euro.

De feiten:

Afstand: 4.000 km

Vracht: een vredesbel voor Jeruzalem en 200 kleine bellen

Start: 1 september 2025 en geplande aankomst op 5 april 2026

Treck bestaat uit: een klokkenwagen en maximaal 9 andere rijtuiggen 20 paarden 30 personen.

Landen die moeten worden doorkruist: Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Turkije, Syrië en Jordanië

Geschatte kosten: ca. 1,3 miljoen euro